

Synagoge centraal tijdens Dag Jodendom



Op zondag 17 januari staat de Katholieke Kerk in Nederland stil bij de relatie tussen het christendom en het jodendom. De ‘Dag van het Jodendom’ is een aantal jaren geleden ingevoerd om de diepe verbondenheid, die er tussen christenen en joden bestaat, te markeren. “Onze oudere broeders,” noemde paus Johannes Paulus II het joodse volk ooit.

Dit jaar staat tijdens de Dag van het Jodendom de ‘plaats van samenkomst’ centraal: kerk en synagoge. Zowel voor joden als katholieken geldt dat de plek waar de geloofsgemeenschap samenkomt om Gods aanwezigheid te vieren en naar Gods Woord te luisteren niet zomaar een plek is. Overal en altijd hebben Joden en christenen van hun huis van samenkomst – synagoge of kerk – iets bijzonders gemaakt. Een ruimte waaruit eerbied voor God spreekt, die laat zien waarin we geloven én wie we als gemeenschap zijn.

Nederland kent een aantal mooie synagogen, waaronder die in Maastricht. Een geplande bijeenkomst in de Maastrichtse synagoge in het kader van de Dag van het Jodendom kan vanwege de coronamaatregelen helaas niet doorgaan, maar wellicht is het wel mogelijk om in parochies op de een of andere manier stil te staan bij de relatie tussen christenen en Joden en de plaatsen van samenkomst.

[Meer info](#)

Foto: Kerkgebouwen in Limburg