

## Willibrordzondag over oecumene



**Samen de Heer tegemoet. Dat is het motto van Willibrordzondag, die dit jaar in het weekeinde van 7 en 8 november wordt gehouden. In dat weekeinde wordt in de kerken in Nederland aandacht gevraagd voor oecumene: het contact tussen christenen van verschillende kerkgenootschappen.**

De Katholieke Vereniging voor Oecumene biedt parochies elk jaar materiaal aan om dit thema in de vieringen te verwerken. Op de website van de vereniging zijn voorbeden en een preekschets te vinden. Ook is er een poster gemaakt met een afbeelding van de bruidsmeisjes die met hun lamp de bruidegom tegemoet gaan, passend bij het evangelie van die zondag. Ook het motto van dit jaar is daarvan afgeleid, omdat christenen uit verschillende kerken samen de Heer tegemoet gaan.

Het is de bedoeling dat in weekeinde van Willibrordzondag in alle kerken wordt gecollecteerd voor het werk van de Vereniging voor Oecumene. Alle parochies hebben daarover onlangs een bericht ontvangen van de bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumene in ons bisdom. De vereniging zich in voor oecumenische samenwerking in Nederland door middel van publicaties, studiedagen, ontmoetingen, advisering en dienstverlening.

De jaarlijkse Willibrordzondag werd in 1949 ingesteld ter ondersteuning van het werk voor oecumene en evangelisatie van de Willibrordvereniging, een voorloper van de Katholieke Vereniging voor Oecumene. De heilige Willibrord is de patroon van de christenen in Nederland, katholieken en protestanten. Willibrordzondag wordt in de regel gevierd op de zondag het dichtst bij zijn feestdag: 7 november.

[website Vereniging voor Oecumene](http://www.oecumene.nl)