

Hirsch Ballin over God in de stad



‘God in de stad’. Zo luidt de titel van de Augustinuslezing, die dit jaar wordt uitgesproken door Ernst Hirsch Ballin. Op vrijdag 27 oktober gaat de oud-minister in op de vraag waar God in de stad te vinden is? Oppervlakkig gezien lijkt God in de stad zoek, maar de vraag is of dat zo is. Steden zijn ook altijd broedplaatsen van nieuwe ontwikkelingen geweest. Als God present is in de ontmoeting met medemensen, kan Hij in de stad niet ver weg zijn.

De titel van de lezing van Hirsch Ballin verwijst naar ‘De stad van God’, het politiek-theologisch hoofdwerk van Sint Augustinus, naar wie de Augustinuslezing is vernoemd. De lezing is een initiatief van de stichting Lève Rolduc, waarin oud-studenten van het internaat en het voormalig kleinseminarie Rolduc zich verenigd hebben. Rolduc was in het verleden bijna 700 jaar een abdij van Augustijner Koorheren.

Ernst Hirsch Ballin was meer dan acht jaar minister van Justitie en korte tijd minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Ook was hij lid van de Tweede en de Eerste Kamer en van de Raad van State. Sinds 1981 is hij actief als hoogleraar staats- en bestuursrecht. Hij is ook betrokken bij tal van maatschappelijke en culturele organisaties.

De Augustinuslezing wordt gehouden in Abdij Rolduc in Kerkrade en is voor iedereen toegankelijk. De bijeenkomst begint om 14.30 uur en duurt tot circa 17.00 uur. Aanmelden kan tot uiterlijk 20 oktober bij Stichting Lève Rolduc, Heyendallaan 82, 6464 EP in Kerkrade onder vermelding van Augustinuslezing of via bijgaande link

[Aanmelden Augustinuslezing](#)