

Overleden priesters in afgelopen periode



De afgelopen periode zijn de volgende priesters die in het bisdom Roermond hebben gewerkt overleden:

Oud-studentenpastor Fernando Peró Silva

In Utrecht is op zondag 13 september **Fernando Peró Silva** overleden. Hij was priester van het Opus Dei en in de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw actief als studentenpastor in Maastricht. Fernando Peró Silva werd 18 februari 1947 in San Fernando in Spanje geboren. Op 4 augustus 1974 werd hij tot priester gewijd voor de prelatuur van het Opus Dei. In september 1977 kwam hij naar Nederland om hier zijn priesterlijke taken uit te oefenen. Fernando Peró heeft in Amsterdam, Utrecht en Maastricht gewoond en gewerkt, vooral in en vanuit de verschillende centra van het Opus Dei. Met ingang van 1 oktober 1982 werd hij benoemd tot studentenpastor in Maastricht. Dit bleef hij totdat hij per 1 augustus 1995 eervol ontslag kreeg. De uitvaart heeft op 17 september in Utrecht plaatsgevonden.

Prof. Dr. Lei Meulenberg overleden

In zijn woonplaats Heerlen is zaterdag 22 augustus na een kort ziekbed emeritus-hoogleraar kerkgeschiedenis **prof. Dr. Lei Meulenberg** overleden. De uitvaart heeft op zaterdag 29 augustus plaatsgevonden in de kerk van H. Moeder Anna in Heerlen-Bekkerveld. Leo Frans Jozef Meulenberg werd op 28 juni 1936 in Doenrade geboren. Op 2 april 1960 werd hij in Roermond tot priester gewijd, dit jaar precies 60 jaar geleden. Datzelfde jaar kreeg hij een studieopdracht en ging hij aan de pauselijke universiteit Gregoriana in Rome theologie en kerkgeschiedenis studeren. In 1965 promoveerde hij tot doctor in de kerkgeschiedenis. Terug in Nederland kreeg hij een tijdelijke benoeming als assistent van de parochie H. Amalberga in Susteren. In 1966 werd Meulenberg benoemd tot leraar aan het toenmalige grootseminarie van het bisdom Roermond, afdeling

theologicum. Verder was hij hoogleraar kerkgeschiedenis – en met name het vakgebied patristiek (oude kerkvaders) – aan de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (later Universiteit) in Heerlen, de Radbouduniversiteit in Nijmegen en aan de Universiteit van Sao Paolo in Brazilië. Ook na zijn emeritaat publiceerde hij nog diverse boeken. Meulenberg was daarnaast tot op hoge leeftijd pastoraal actief in de Pancratiusparochie in Heerlen en bood op diverse plaatsen zijn priesterlijke diensten aan. Ook was hij lange tijd lid van de Missieraad van het bisdom Roermond.