

Bustocht Stille Omgang vanuit Limburg



In de nacht van zaterdag 21 maart op zondag 22 maart wordt in Amsterdam weer de jaarlijkse Stille Omgang gehouden. Vanuit Limburg en Oost-Brabant reizen er bussen hierheen.

De Stille Omgang is een katholieke bidtocht die al sinds de 14e eeuw in Amsterdam wordt gehouden om het zogeheten ‘Mirakel van Amsterdam’ te gedenken, waarbij een hostie uit het vuur herrees. Sinds het processieverbod uit de 19e eeuw vindt de tocht in stilte plaats. Het thema van de Stille Omgang luidt dit jaar: ‘De luisterende mens is aanwezig bij de Ander’. De tekst is ontleend aan de Syrië vermoorde missionaris Frans van der Lugt S.J.

Op zaterdagavond 21 maart komen naar verwachting zo’n vierduizend bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet om daar in de nacht de Stille Omgang door het centrum van de stad te lopen. Voorafgaand of na afloop van de tocht wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, die in de zeven kerken van de binnenstad worden opgedragen.

Dit jaar viert de Stille Omgang haar 675-jarig jubileum. Uniek aan deze bidtocht zijn de stilte, het ontbreken aan uiterlijk vertoon, de duisternis en de verbondenheid tussen de gelovigen.

[Aanmelden en meer info Noord-Limburg](#) [Aanmelden en meer info Midden- en Zuid-Limburg](#)