

Eerste keer ‘Zondag van het Woord’



In het weekeinde van 25 en 26 januari wordt voor het eerst in de liturgie de ‘Zondag van het Woord van God’ gevierd. Deze nieuwe dag is in september vorig jaar door paus Franciscus aan de kerkelijke kalender toegevoegd. Deze ‘Zondag van het Woord van God’ zal voortaan elk jaar op de derde zondag van de tijd door het jaar worden gehouden.

Paus Franciscus wil graag dat op deze dag extra aandacht wordt besteed aan de betekenis van het Woord van God in het leven van de Kerk. Deze ‘bijbelzondag’ valt samen met de afsluiting van de gebedsweek voor de eenheid, die ook elk jaar in januari wordt gehouden. In zijn apostolische brief “Aperuit illis” schrijft de paus: “Deze Zondag van het Woord van God zal dus een geschikt onderdeel vormen van de tijd van het jaar, wanneer we aangemoedigd worden om onze banden met het Joodse volk te versterken en om te bidden voor de eenheid van de Christenen. Dit is meer dan een samenvallen in dezelfde tijd: de viering van de Zondag van het Woord van God heeft oecumenische waarde, omdat de Heilige Schrift aan degenen die luisteren, de weg wijst naar authentieke en solide eenheid.”

Volgens paus Franciscus is deze zondag bijzonder geschikt om de verkondiging van het Woord van de Heer extra te belichten en er in de preek nadrukkelijk aan te refereren. Ook is deze dag geschikt om bijvoorbeeld nieuwe lectoren aan te stellen. “Herders kunnen manieren zoeken om een Bijbel of een Bijbelboek te overhandigen aan de hele gemeenschap om te tonen hoe belangrijk het is om de H. Schrift te lezen, te bestuderen, en om ermee te bidden, in het bijzonder met betrekking tot de lectio divina,” aldus paus Franciscus.

De Nationale Raad voor Liturgie zal liturgische en homiletische suggesties voor de viering van deze zondag ter

beschikking stellen.

[Website Natinale Raad voor Liturgie](#)