

Bezinning op het Woord vertraagd



Door enkele vertragingen in het productieproces viel de januari-uitgave van Bezinning op het Woord later dan gebruikelijk bij de abonnees in de bus.

Bij de meeste gebruikers werd het 'blauwe boekje' op 31 december bezorgd, op de valreep voor het begin van de nieuwe maand. Helaas waren er ook abonnees die 'Bezinning' pas in de loop van de maand januari ontvingen. Dit heeft met de diverse postdiensten te maken, die niet meer elke dag bezorgen en soms ook geen volledige regionale dekking hebben. Ook de buitenlandse abonnees ontvingen de uitgave rijkelijk laat.

Als het goed is, blijft het bij deze eenmalige vertraging. De februari-uitgave van Bezinning is ruim op tijd naar de drukker gegaan en zou dus ook ruim voor het begin van februari bij alle abonnees binnen moeten zijn. Blijft u Bezinning te laat ontvangen of heeft u een uitgave helemaal niet gekregen, aarzel dan niet om ons dit te laten weten.

Bezinning op het Woord is een maandelijks uitgave van het bisdom Roermond en biedt een inleiding, een korte bezinning en voorbeden voor de dagelijkse liturgie. Bezinning op het Woord kan gebruikt worden in liturgievieringen, maar ook door belangstellenden voor hun persoonlijk gebed. Wilt u een abonnement op Bezinning stuur dan mail of lees verder op onze site

[Meer informatie over Bezinning op het Woord](#)

[Neem direct een abonnement](#)

[Stuur e-mail over bezorging](#)