

Gruytersichting zoekt r.-k. projecten



De kruidenierswinkels van De Gruyter. Wie kent ze nog? Lang geleden een van de eerste supermarktketens van Nederland. Een van de eigenaars – mr. Paul de Gruyter – richtte een fonds op, waaruit tot op de dag van vandaag projecten voor katholieke doelen gesteund kunnen worden.

Mr. Paul de Gruyter overleed al 1978, maar de door hem opgerichte stichting bleef bestaan. Het bestuur steunt nog steeds projecten, uitgaand van de doelen van de stichter. Het gaat om projecten die te maken hebben met godsdienst, liefdadigheid, cultuur, wetenschap of een sociaal doel.

Een van de bestuursleden van de stichting is deken Hans Bouman van Heerlen. “Per jaar kunnen we ongeveer een half miljoen euro aan goede doelen besteden, waarvan zestig procent aan katholieke projecten.” Hij wil dit graag aan parochies in Limburg laten weten, omdat veel andere fondsen kerkelijke projecten juist niet ondersteunen. “Dit is een van de weinige fondsen die heel nadrukkelijk de inhoud van geloofsverkondiging financieren. Denk bijvoorbeeld aan catecheseprojecten of jongerenactiviteiten,” aldus Bouman. “We doen geen restauraties en ook geen reizen of ondersteuning van individuele personen, maar juist voor projecten waar kerkelijke instellingen bij andere fondsen vaak bot vangen, kunnen ze bij ons wel terecht.”

Omdat de Mr. Paul de Gruyter Stichting relatief onbekend is, krijgt ze in verhouding maar weinig aanvragen uit het Bisdom Roermond. Aanvragen indienen kan dit jaar nog. Ze moeten dan uiterlijk 7 december bij het bestuur binnen zijn. Op de website van de stichting staat waaraan de aanvragen moeten voldoen en hoe deze ingediend kunnen worden. Ook zijn daar voorbeeldprojecten te vinden die door de Mr. Paul de Gruyterstichting mee ondersteund zijn. Op de site staan ook de uiterste data waarin in 2020 projecten aangevraagd moeten zijn.

[Website Mr. Paul de Gruyterstichting](#)