

Paus voert 'Bijbelzondag' in



Paus Franciscus heeft onlangs een nieuwe dag aan de kerkelijke kalender toegevoegd: de ‘Zondag van het Woord van God’. Deze aan de Bijbel gewijde dag wordt voortaan gevierd op de derde zondag van de tijd door het jaar. De paus heeft dit bekendgemaakt met de publicatie van zijn apostolische brief ‘Aperuit Illis’.

De brief begint met een citaat uit het evangelie van Lucas: “Daarop maakte hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften (Lc. 24, 45).” In zijn brief schrijft de paus dat hij heel veel verzoeken heeft gekregen om een dag in stellen waarop “de gehele Kerk, eensgezind, een Zondag van het Woord van God zou vieren”, zo schrijft hij in Aperuit illis. De brief is gepubliceerd op de 1600e sterfdag van de heilige Hiëronymus (+ 420), die in opdracht van paus Damasus de eerste vertaling van de Bijbel in het Latijn maakte.

Op de liturgische kalender valt de derde zondag van de tijd door het jaar in januari. De allereerste Zondag van het Woord van God is op 26 januari 2020, daags na het feest van de Beking van Sint-Paulus. Deze dag valt in veel landen samen met de periode waarin ook de gebedsweek voor de eenheid en de Dag van het Jodendom wordt gehouden. Hiervoor is bewust gekozen om aan te geven dat de Bijbel zowel voor christenen als joden van belang is.

Het is de bedoeling dat deze Bijbelzondag vooraan gewijd is aan de viering, de studie en de verspreiding van het woord van God. Hoe dat precies kan, laat de paus aan alle plaatselijke kerken over. In de brief worden wel enkele suggesties genoemd, zoals extra aandacht voor de Bijbelteksten op die zondag, het duidelijk laten zien van de Bijbel, het uitdelen van bijbels of het aanstellen van nieuwe lectoren op deze dag.

[Lees volledige tekst muto proprio](#)