

Kerkproeverij op 28/29 september



In de kerk is plek voor iedereen! Een plek waar je tot rust kunt komen, vragen mag stellen, zingeving en inspiratie ontvangt en deelt. Is uw parochie al gastvrij? Is de drempel om uw parochie te bezoeken laag, zodat burens, vrienden en collega's de stap durven te zetten om de viering een keer te bezoeken?

Veel mensen wachten ook op een uitnodiging! Niet zeggen: we zijn elk weekend open. Nee, actief mensen benaderen. Het blijkt dat mensen eerder naar de kerk gaan als ze met iemand mee kunnen. Een simpele uitnodiging kan het verschil betekenen. Daarom is Kerkproeverij ontstaan. Deze landelijke campagne wil verbindingen leggen en kerken helpen om uitnodigend en gastvrij te zijn. Doet uw parochie ook al mee? Die van Geleen wel. En in Heerlen, Sittard, Houthem en Geulle. Roosteren ook. En Buggenum, Horn en Haelen.

U kunt uw eigen geloofsgemeenschap aanmelden op de website van Kerkproeverij, zodat deze verschijnt op de kaart van deelnemende kerken in heel Nederland. Bekijk op die site ook de uitnodigkaartjes en de tips hoe je als parochie gastvrij kunt zijn. Onder het kopje Inspiratie zijn ook praktische tips te vinden.

Dit is het hart

Speciaal ter voorbereiding op Kerkproeverij schreef theoloog Erik Borgman 'Dit is het hart - Over het proeven van de kerk'. Dit boekje is uitermate geschikt om samen met kerkgangers te lezen om zo samen gemotiveerd te raken voor het doel van Kerkproeverij. "Wie iemand meevraagt naar de kerk, nodigt haar of hem uit in het hart geraakt te worden," aldus Erik Borgman.

Het boekje kost maar €2,- per stuk en is te bestellen bij uitgeverij Adveniat

[Kerkproeverij Adveniat](#)