

Waarschuwing tegen telefoonfraude



De afgelopen maanden zijn diverse parochies in Limburg telefonisch benaderd, door mensen die zeiden van de Belastingdienst te zijn, met de mededeling dat een belastingachterstand betaald moest worden op een bepaald rekeningnummer van de ABN Amro-bank. In enkele gevallen kwam het verhaal zodanig serieus over dat de parochies daadwerkelijk betaald hebben. Vlak daarna bleek de bewuste rekening leeg te zijn gehaald en waren deze parochies een flink bedrag armer.

In deze gevallen betrof het fraude per telefoon, maar hetzelfde komt ook voor via whatsapp of e-mail. Uit andere Nederlandse bisdommen in Nederland wordt gemeld dat er ook e-mails circuleren waarin mensen zich voordoen als pastorale krachten en in die hoedanigheid om geld vragen. Het bisdom waarschuwt om nooit op dit soort verzoeken in te gaan en zo mogelijk de e-mail te rapporteren bij de gebruikte maildienst.

Identiteitsfraude in de vorm van phishingmail komt regelmatig voor. Meestal vormen banken het doelwit. De laatste jaren zien nepmails er bedrieglijk echt uit. Zeker wanneer geprobeerd wordt het taalgebruik van een persoon of organisatie over te nemen. Toch zijn er meestal aanwijzingen die duiden op identiteitsfraude. Vaak zijn dergelijke mails in slecht Nederlands geschreven, wordt er om een bijzondere gunst gevraagd en ziet het e-mail adres van de afzender er vreemd uit.

Het bisdom roept kerkbesturen, penningmeesters en administrateurs op om zeer alert te zijn op deze vormen oplichting. Voor alle parochies gelden onderstaande waarschuwingen:

- Betaal **nóóit** rekeningen als u de afzender niet vertrouwt

- De Belastingdienst en ook banken nemen zelden of nooit telefonisch contact met u op, maar doen dit in principe altijd schriftelijk.
- Vraag bij telefonisch contact altijd naar de naam en de contactgegevens van de betreffende medewerker. Als zij die niet willen noemen, is er meestal iets verdachts aan de hand. Laat dit een signaal zijn.
- Zie bijgaande website [Belastingdienst](#) met tips wat u kunt doen om fraude te voorkomen
- Betaal rekeningen **nóóit** alleen, maar laat ze altijd door twee of meer mensen verifiëren: 4 of 6-ogenprincipe
- Bent u toch slachtoffer van fraude geworden: doe direct aangifte bij de politie en neem onmiddellijk contact op met uw bank en het bisdom. Wellicht kunnen zij u nog helpen om het bedrag terug te krijgen. Ook is het verstandig om bij uw verzekeringsagentschap na te vragen of u hiertegen verzekerd bent. Bij een aantal parochies is dit inderdaad het geval, waardoor zij een deel of het totale bedrag van de schade uitgekeerd krijgen.
- Blijf altijd alert en geloof niet zomaar alles wat mensen u per telefoon of mail vertellen. U kunt altijd eerst navraag doen bij het bisdom.