

Overleden priesters in afgelopen periode



Oud-pastoor Jan Schoenmakers

Op 1 juli is in het ziekenhuis van Venlo oud-pastoor **Johannes Hubertus (Jan) Schoenmakers** overleden. Hij werd op 26 mei 1944 in Nuth geboren en ontving daar op 4 juli 1971 zijn priesterwijding. Vervolgens werd hij kapelaan van de parochie O.-L.-V. van Zeven Smarten in Panningen en in februari 1986 tevens administrator van de H. Nicolaasparochie in Meijel. In september van dat jaar werd hij benoemd tot pastoor van deze parochie. In 2010 kreeg hij eervol ontslag uit deze functie en ging hij met emeritaat. Daarna heeft hij zijn priesterlijke diensten aangeboden met name in de parochie Maria Onbevlekt Ontvangen te Kessel-Eik en in 'Huize Savelberg' (Daelzicht) in Koningslust. Na een uitvaartdienst in de parochiekerk van Meijel werd pastoor Schoenmakers op 6 juli begraven op de parochiële begraafplaats aldaar.

Kanunnik mgr. Ben Janssens

In zijn woonplaats Maastricht is op vrijdag 2 augustus **mgr. dr. Hubertus Guillaume Martinus (Ben) Janssens** overleden. Hij was kanunnik van het kathedraal kapittel, docent theologie aan diverse opleidingen en emeritus-pastoor. Mgr. Janssens werd op 7 maart 1944 in Papenhoven geboren. Op 6 september 1970 werd hij in Roermond tot priester gewijd. Daarna ging hij systematische theologie studeren aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana in Rome. Deze sloot hij in januari 1976 af met promotie.

Met ingang van 1 mei 1975 werd Janssens benoemd tot kapelaan aan de parochie O.-L.-Vrouw Tenhemelopneming (Sterre der Zee) in Maastricht, in 1981 gevolgd door een benoeming tot pastoor van de parochie H. Nicolaas in Guttecoven, met verdere voortzetting van de theologische studie. Vanaf 1 september 1984 ging hij aan de slag als docent dogmatiek en fundamentele theologie aan het Grootseminarie Rolduc. Van 16 mei 1987 tot 1 juni 1988 was Janssens tevens assistent van de parochie H. Hart van Jezus in Haanrade en

aansluitend werd hij benoemd tot pastoor van deze parochie. Deze functie bekleedde naast zijn docentschap tot 1 september 1991. Van 1 september 1991 tot 15 september 1993 had Janssens tevens een benoeming als rector van het Pauselijk instituut MEDO in Rolduc. Van 5 oktober 1993 tot 1 september 1994 was hij ook inwonend docent en staflid van het Grootseminarie Rolduc. Bovendien werd hij benoemd tot staflid van de opleiding voor permanent diakens.

Van 1 september 1994 tot 1 januari 2009 was Janssens pastoor van de parochie H. Lambertus in Bingelrade en de parochie H. Gertrudis in Jabeek. Ook werd hij benoemd tot docent van de catechistenopleiding Kairos, het Theologisch Instituut Rolduc en was hij docent aan het St.-Janscentrum in Den Bosch. Met ingang van 17 september 1999 werd Janssens benoemd tot kanunnik van het kathedraal kapittel. Van 1 januari 2002 tot 1 maart 2008 was hij bisschoppelijk gedelegeerde voor oecumenische aangelegenheden. Op 29 juni 2002 heeft Mgr. Frans Wiertz aan hem meegedeeld dat Paus Johannes Paulus II hem had benoemd tot kapelaan van de Heilige Vader. Mgr. Janssens ging op 1 maart 2009 met emeritaat, maar bleef docent aan het Grootseminarie Rolduc vanuit zijn emeritaatspositie. De laatste jaren woonde hij in Maastricht, waar hij zijn priesterlijke diensten aanbood in de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek. In deze basiliek heeft op 9 augustus de uitvaartplechtigheid plaatsgevonden.