

Wees voorzichtig met foto's van internet



Recentelijk hebben diverse parochies of andere kerkelijke instellingen in Limburg fikse rekeningen van fotobureaus in de bus gekregen, omdat ze op hun website zonder toestemming een foto hadden gepubliceerd. “Dit mag inderdaad niet en de fotografen of fotobureaus hebben het volste recht om achteraf een rekening te sturen,” zegt woordvoerder Matheu Bemelmans van het bisdom.

Hij waarschuwt parochies, kloosters en andere instellingen om nooit zonder toestemming foto's van anderen te gebruiken. “Het lijkt heel gemakkelijk om op internet een fotootje op te zoeken en te kopiëren voor het parochieblad of voor de website van de parochie, maar dat mag niet. Op foto's zitten auteursrechten van de fotograaf. Je mag die alleen maar publiceren als je die foto gekocht hebt of vooraf toestemming van de fotograaf hebt om ‘m te mogen gebruiken,” aldus Bemelmans.

Wie toch zonder toestemming foto's van internet plukt, loopt het risico onverwacht een flinke rekening gepresenteerd te krijgen. “Denk nooit ‘naar mijn site kijken ze toch niet’, want dat is niet waar,” zegt Bemelmans. “Grote fotopersbureau hebben methodes om hun eigen foto's digitaal te volgen. Ze kunnen dus altijd aantonen dat een foto van hun site afkomstig is.”

Het beste is om eigen foto's te maken, want dan heb je zelf de rechten van die foto. Er bestaan overigens ook online fotodiensten, waar tegen een lichte vergoeding en soms zelfs gratis legaal mooie foto's voor publicatie gedownload kunnen worden. Eigen foto's van de persdienst van het bisdom mogen altijd gratis door parochies en andere kerkelijke instellingen worden gebruikt, liefst wel met bronvermelding