

Buitengewone missiemaand



Paus Franciscus heeft oktober van dit jaar uitgeroepen tot een buitengewone missiemaand. Dit is gebeurd in het kader van het honderdjarig bestaan van de apostolische brief 'Maximum Illud' van paus Benedictus XV, die op 30 november 1919 verscheen.

De brief van een eeuw geleden ging over de verkondiging van het geloof over de hele wereld. De toenmalige paus schreef de brief kort na het einde van de Eerste Wereldoorlog om duidelijk te maken dat de boodschap van het evangelie bedoeld is voor alle mensen op de hele wereld. Het was tevens een oproep aan alle gelovigen om zich bewust te worden van hun missionaire opdracht.

Honderd jaar na het verschijnen van de brief wil paus Franciscus met een buitengewone missiemaand nieuwe belangstelling wekken voor de missie aan alle mensen (missio ad gentes) en oproepen tot een nieuw missionair elan.

Het thema dat de paus voor deze buitengewone missiemaand heeft gekozen luidt: 'Gedoopt en Gezonden: de missie van de Kerk van Christus in de wereld'. Bewustwording van de missionaire taak en het verantwoordelijkheidsgevoel om het evangelie met nieuw enthousiasme te verkondigen vormen de schakel tussen de brief Maximum Illud van paus Benedictus XV en de apostolische exhortatie Evangelii Gaudium (over de verkondiging van het evangelie in de wereld van vandaag), die paus Franciscus zelf publiceerde naar aanleiding van de bisschoppensynode van 2012 over de nieuwe evangelisatie.

Vorbereiding

Paus Franciscus heeft alle gelovigen opgeroepen om dit jaar tijdens de missiemaand oktober extra stil te staan bij hun eigen missionaire opdracht. Hij nodigt iedereen uit om zich hierop voor te bereiden door een persoonlijke ontmoeting met Christus in de eucharistie, via de verkondiging en het gebed, door getuigenissen, missionaire vorming en missionaire liefdadigheid.

Logo

Voor de buitengewone missiemaand is een speciaal logo ontworpen. Dit bestaat uit een missie-kruis, waarvan de kleuren verwijzen naar de vijf continenten. Rood staat voor Amerika, groen voor Afrika, wit voor Europa, geel voor Azië en blauw voor Oceanië. Het kruis als geheel staat symbool voor de verbondenheid tussen God en de mensen en het universele karakter van de boodschap van het evangelie.