

Moderne Devotie in Limburg



Is er in Limburg interesse in een heropleving van de Moderne Devotie? Die vraag wordt opgeworpen door de Actuele Moderne Devotiebeweging. Onder de naam Postmoderne Devotie wil de beweging deze Middeleeuwse spiritualiteit nieuw leven inblazen. Coördinator Mink de Vries gaat de komende maanden op zoek naar sporen van de Moderne Devotie in Limburg.

De Moderne Devotie is een hervormingsbeweging uit de late Middeleeuwen, die zich de laatste jaren in een hernieuwde belangstelling mag verheugen. De ‘devoten’ wilden in de 14e eeuw de Kerk van binnenuit vernieuwen door te streven naar gemeenschapsleven, de inzet voor armen en zieken, goed onderwijs en een heel eigen persoonlijke omgang met God. De ‘beweging van de Geest’, zoals ze ook genoemd wordt, ontstond rond 1370 in Zwolle en Deventer. Naast religieuzen kende de beweging ook een lektentak.

Kempen

Mannen als Geert Groote en Thomas a Kempis speelden hierin een belangrijke rol. Deze laatste kwam uit Kempen, even over de Duitse grens bij Venlo. Met name zijn boek ‘De navolging van Christus’ maakte diepe indruk en wordt nog steeds opnieuw vertaald en heruitgegeven. Het is zelfs na de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld. “De Moderne Devotie heeft tweehond jaar lang grote invloed gehad op de kerk in heel Noordwest-Europa,” zegt De Vries. “Daarna is het gedachtegoed onder het stof geraakt en min of meer vergeten. Maar binnen ordes als de Karmelieten en de Jezuiten zijn er altijd herinneringen aan de Moderne Devotie blijven bestaan. Voor de Moderne Devotie-beweging ging het om eenvoud en nederigheid. In het optreden van paus Franciscus is heel veel van de Moderne Devotie te herkennen.”

Samenleving

Zelf raakte De Vries een aantal jaren geleden onder de indruk van de Moderne Devotie. Inmiddels heeft hij er vier boeken over geschreven, waaronder een eigentijdse vertaling van de ‘Navolging’ van Thomas a Kempis en ‘Pleidooi voor een postmoderne devotie’. Hij denkt dat de spiritualiteit van de Moderne Devotie ook nu op allerlei terreinen in de samenleving van belang kan zijn. “Waar mogelijk willen we een verbindende rol spelen in sectoren als toerisme, cultuur, bestuur, economie, kunst, onderwijs en uiteraard ook het geestelijk leven.”

De Vries ontdekte dat er tussen 1370 en 1570 op zeker 150 plaatsen in Nederland gemeenschappen zijn geweest, die het gedachtegoed van de Moderne Devotie volgden. "Onze identiteit is er voor een groot deel door

gevormd," zegt hij. Die identiteit ligt volgens De Vries vooral in gezamenlijkheid en het zoeken naar harmonie.

Limburg

In Limburg gaat het om zeker acht of negen plekken, waar de Moderne Devotie een belangrijke rol heeft gespeeld. De komende maanden wil hij die bezoeken om te zien wat er nog aan die tijd herinnert. "In plaatsen als Delft en Amsterdam bleken er veel meer herinneringen aan de Moderne Devotie terug te vinden, dan men daar zelf wist," zegt hij.

In Limburg zijn er kloosters van de Moderne Devotie geweest in Arcen, Echt, Maasbracht, Maastricht, Venlo, Venray, Weert en Roermond. Die laatste stad is volgens De Vries zelfs "een bolwerk van de Moderne Devotie" geweest. Ook Abdij Rolduc in Kerkrade moet relaties met de beweging hebben gehad. "In ieder geval zijn enkele kloosters die later bekend werden door de Moderne Devotie vanuit Rolduc gesticht."

Contact

De Vries wil graag in contact komen met mensen die iets van de geschiedenis van de Moderne Devotie in Limburg weten of zich aangesproken voelen om op een eigentijdse manier met de Postmoderne Devotie aan de slag te gaan. Deze zomerperiode is overigens ook een geschikte tijd om eens kennis te maken met het stadje Kempen of de verschillende steden in Overijssel, waar nog Middeleeuwse sporen van de Moderne Devotie te vinden zijn.

Meer informatie is te vinden op:

[Postmoderne devotie](#) [Thomas a Kempis Zwolle](#) [Geert Grootehuis](#) [Ontmoetingshuis Moderne Devotie](#) [Mail Mink de Vries](#)

Foto: Standbeeld van Thomas a Kempis in zijn geboortestad Kempen.